

RITZAUS PRAKTIKANTERS STUDIETUR TIL HELSINKI

Onsdag den 25. maj

Vi tog alle vores tøj på bureauet, inden vi sammen satte kursen mod Kastrup lufthavn. Vi nåede først Helsinki sent om aftenen. Efter en kort gåtur i nabolaget og lidt sen aftensmad fra den allestedsnærværende McDonalds-kæde, gik vi på hovedet i seng.

Torsdag den 26. maj.

Anden dag på vores studietur til Helsinki blev skudt i gang med et besøg til et avismuseum - Päivälehti Newspaper Museum.

Her fik vi en guidet tur på museet, og efterfølgende mulighed for selv at udforske udstillingerne.

Et af temaerne for museet er ytringsfrihed. Både i Finland og resten af verden. Derfor blev vi som det første introduceret til dets ytringsfrihedsbarometer, der skildrer muligheden for at ytre sig i forskellige lande.

Museet har et historisk blik på medier og aviser. Særligt fortæller det den 130-år lange historie om Finlands største avis, Helsingin Sanomat. Her fik vi mulighed for at dykke ned i gamle avisforsider fra historiske dage.

I museets kælder var en udstilling med et utal af gamle trykpresser, som vi fik lov at udforske. Det gjorde os klogere på produktionen af aviser igennem tiden.

Om aftenen tog vi ud for at dykke ned i den finske sportskultur – vi var inde og se nationalsporten, ishockey.

Og ikke en hvilken som helst kamp. Vi var så heldige at være i Helsinki samtidig med, at Finland var vært for verdensmesterskabet.

Derfor så vi kvartfinalen, hvor USA og Schweiz tørnede sammen.

På (meget) nært hold fik vi her indsigt i den voldsomme og hurtige sportsgren, som finner elsker. Overdimensionerede ko-klokker og anderledes slagsange gjorde os hurtigt opmærksomme på, at ishockeykulturen adskiller sig en del fra eksempelvis fodboldkultur. Og så skulle vi lige vænne os til, at blod blev fjernet fra isen, som var det ren rutine.



Fredag den 27. maj

Om formiddagen tog vi ud til den nationale radio- og tv-station Yle, der udgør nogenlunde samme rolle i Finland, som DR gør i Danmark.

Her lærte vi, hvordan Yle producerer på 13 forskellige sprog, herunder finsk, svensk og russisk.

Vi fik også et oplæg af en journalist, der har fokuseret sit arbejde på at arbejde med digital visualisering i Yles fortællende journalistik. Noget, som Yle ønsker skal være et værktøj til bedre at fange læsernes opmærksomhed og bringe læserne endnu tættere på virkeligheden.

Derudover blev vi introduceret til, hvordan Yle arbejder med data og statistik. Her fik vi fortalt, at Yle har stort fokus på, hvilke typer af historier læserne er glædest for. Yle laver også statistik over, hvornår finnerne bedst kan lide at læse deres nyheder. Her viser det sig, at langt de fleste læser nyheder om aftenen – en stærk kontrast til at mange historier sendes ud fra morgenstunden, som altså måske ikke er det bedste tidspunkt at sende dem ud på.



Blandt de bedst læste historier på den finske tjeneste var to af dem om Marko Anttila, en finsk ishockeyspiller på landsholdet, som den finske befolkning ifølge statistikken er ganske vilde med at læse om.

Senere på dagen gik turen til STT, Ritzaus finske kusine. Her snakkede vi blandt andet om, hvilke mediemæssige interesser finnerne har i Danmark og omvendt. STT fortalte os, at på grund af Finlands aktuelle NATO-ansøgning, holdt finske medier et vågent øje med folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet herhjemme.

Vi kom også rundt omkring, hvilken rolle STT spiller i det finske mediebillede, hvoraf vi så satte det op imod Ritzaus rolle i Danmark.

Lørdag den 28. maj

Lørdag gik turen til havnen, hvorfra vi tog en havnefærgе ud til Suomenlinna, et historisk militært anlæg, som mange også kender under navnet Sveaborg. Fortet er anlagt på i alt otte øer, som ligger ikke så langt fra fastlandet.

Her fik vi en guidet rundtur på øen. Vi kom blandt andet forbi en mærkværdig bygning, der tjener to formål på en og samme tid: Kirke og fyrtårn. Ifølge guiden findes der kun tre kombinerede kirker og fyrtårne i verden.

Vi fik også historien om Suomenlinnas grundlægger, svenskeren Augustin Ehrensvärd. Fortet blev nemlig anlagt af svenskerne i 1748. Suomenlinna kom derefter på russiske hænder i 1808, og siden fik Finland selv herredømmet, da landet blev selvstændigt i 1917.

Det er altså et sted med en lang og rig historie.

Lørdag blev også dagen, hvor vi for alvor stiftede bekendtskab med det finske køkken. Vi tog på restaurant, hvor vi blandt andet fik blinis med rensdyrsmousse, suppe med laks og kartofler og kylling med den særlige finske ost juustoleipä.

Aftenen stod på et besøg i en finsk sauna og en tur i havet. Vandet var trods forårets komme stadig køligt - for ikke at sige iskoldt.



Søndag den 29. maj

Turens sidste dag stod på lidt let oprydning i Airbnb-lejligheden, hvorefter vi tog på jagt efter souvenirs (blandt andet Mummi-merch) og mere finsk mad. Heraf kan nævnes kartoffelmos med små friterede fisk til.

Efter frokost tog vi toget til lufthavnen, og efter en lille times forsinkelse kunne vi sætte os i flysæderne og vende snuden hjemad.