

Praktikanter fra Aller Media på studietur til Berlin (November 2021)

Praktikanterne fra Aller Media var i november 2021 samlet på studietur til Berlin.

Denne gang var det praktikanter fra Femina, FamilieJournalen, Ude&Hjemme samt OTW, der var afsted. Vi havde 3,5 dage i Berlin, der bød på historie, kultur og journalistik.



König Galleri, Kreuzberg

Dag 1

Afrejsedag samt galleribesøg

På første dag skulle vi have besøgt det danske podcastfirma Podimo, der har kontor i Berlin og vil ud på det tyske marked. Besøget blev desværre aflyst dagen inden grundet den stigende coronasmitte i Tyskland. Vi havde dog en fin korrespondance med en af medarbejderne hos Podimo, der gerne ville have lavet en rundvisning og fortalt om det tyske podcastmarked. Vi er sikre på, at de gerne vil tage imod andre besøg i fremtiden, når smitten har langt sig.

I stedet besøgte vi König Galleri i Kreuzberg. En stor del af os arbejder med kulturjournalistik, og derfor var det

spændende at besøge et stort galleri i Berlin. Udstillingen var med moderne digitalkunst og en meget anderledes gallerioplevelse.

Dag 2

Mediemuseum og besøg hos Kjeld Hybel

På anden dagen besøgte vi Museum für Kommunikation, der tog os igennem medie- og kommunikationshistorien fra 1600-tallet og frem til i dag. Udstillingen berørte både emner som den frie presse, kommunikation i krigstid og moderne teknologisk kommunikation.

Om eftermiddagen havde vi en aftale med Europa-korrespondent for Politiken Kjeld Hybel.

Han bor i bydelen Kreuzberg og dækker både nyheder fra Tyskland, Østrig og Schweiz. Kjeld Hybel fortalte os om sit daglige arbejde og reportager om flygtninge, han har lavet fra



Museum für Kommunikation.

grænselandet. Herudover talte vi også om, hvordan han har dækket coronakrisen i Tyskland, samt hvordan han har prøvet at gøre det tyske valg interessant for danskerne.

Dag 3

Historisk rundtur

På vores sidste hele dag i Berlin var vi på en historisk guidet tur langs Berlinermuren. Vores guide var opvokset i DDR og havde selv flyttet fra Østtyskland til Vesttyskland i 1988. Han fortalte os både om DDR, murens fald samt sin families egen historie.

Området vi besøgte hed Bernauerstrasse, hvor der er lavet en flot gåtur med mindesmærker.

Dag 4

Hjemrejsedag



Mindesmærke for Berlinermuren



Bernauerstrasse

Tusind tak til Kreds 1 for støtten!