

Fredag d. 3 oktober tog vi på sightseeing i byen, og om aftenen besøgte vi en universitetsbar, som vi havde fået anbefalet af vores kollegaer, der tidligere har studeret på Moscow State University. Her faldt vi i snak med mange russiske studerende fra hele Rusland, og vi fik vendt det meste af verdenssituationen - ungdomslivet i Putins Rusland, fremtidsudsigter, vest vs øst osv. Vigtigst af alt fik vi alle informationer, så vi i fremtiden altid kan ringe til en engelsktalende i Rusland, hvis behovet skulle opstå.

Lørdag den 4. oktober mødtes vi med den kritiske journalist Artem Filatov der er tilknyttet mediet RTVI, som en mindre, kritisk TV-station, hvis primære målgruppe er russisktalende expats. Vores dag med Artem var meget spændende, og han kunne virkelig give indsigt i, hvordan det russiske medielandskab er skruet sammen, og hvordan tingenes tilstand generelt er i landet politisk, folkestemningen og aktuelle varme emner, der interesserer russerne. Artem kunne fortælle, hvordan det ofte sker, at når medierne dækker regeringskritiske protester, så finder politiet en anledning til at arrestere kameramanden eller journalisten ved at gå ind i vedkommende og efterfølgende hævde, at de var blevet angrebet. Han fortalte om, hvordan kritiske journalister ofte bliver sigtet for uhørte ting, men at det folkeligt pres er blevet stærkere, og at myndighederne frygter folkelig opstand. Eksempelvis i om sagen med den russiske journalist Ivan Gulnov, hvis sigtelser fornyligt er blevet frafaldet efter massivt folkeligt pres.

Selvom Artems TV-station er kritisk, så er den stadig påpasselig, og man kunne mærke på Artem, at der var emner og vinkler, som de ikke altid ville kaste sig over af flere grunde. Samtidig var det klart, at journalisternes arbejdsforhold på stationen er meget svære, fordi de russiske politikere ikke stiller op i andet end det regeringsfinansierede, pro-Putin Russia Today, og at mange dygtige kollegaer tager job der, fordi lønnen er meget bedre.

Søndag den 5. oktober besøgte vi Moskvas Museum of Modern Art, hvorefter vi tog i traditionel russisk sauna.

Mandag 6. oktober besøgte vi Moscow State University. Først blev vi vist rundt af Julia Shamsutdinova, der underviser i journalistik på Faculty of Journalism, MSU. Hun gav os et oplæg om, hvordan de underviser på skolen, om deres journalistuddannelse og universitet generelt.

Herefter holdt vi et spændende dialogmøde med to journaliststuderende, en fra Sibirien og en fra det centrale Rusland. Her fik vi rigtigt mulighed for at stille spørgsmål til alt det, vi gerne ville vide om deres idealer for journalistikken, deres egne oplevelser, deres undervisning osv. Det var meget hyggeligt, og jeg tror, den største lektion var, at den måde, vi opleve pressens rolle i samfundet på, var meget ens. Dog med den undtagelse, at den russisk journalistiske tradition tager udgangspunkt i litteraturen og i højere grad er menings- og holdningsdrevet.

Alt i alt blev vi meget klogere på Rusland og pressens vilkår og væsen i landet, men vigtigst af alt, så fik vi mange gode kontakter, som uden tvivl vil komme os til gode senere hen.

Vh Maya Tekeli, Søren Bak , Emmily Steen Thomsen og Johan Peter Glover Rasmussen.

