

Berlingskes praktikanter i Polen

I starten af oktober rejste Berlingskes praktikanter til Polens hovedstad, Warszawa. Et land, hvor partiet Tro og Retfærdighed gør det svært for et ungt demokrati at gro



Hvis en farve skal beskrive Warszawa må det utvivlsomt være grå – og mange nuancer af den. Måske fordi det regner så meget. Her ses hele slænget. /Foto: Sofie Mathiassen

Praktikanterne på Berlingske tager årligt på en studietur til udlandet, og i år faldt valget på Polens hovedstad, Warszawa. Formålet var at få et indblik i landets dramatiske historie samt at få en fornemmelse af den demokratiske krise, som landet befinder sig i i dag. En krise, hvis primus motor er partiet Lov og Retfærdighed.

Vi mødtes i lufthavnen kl. 5.30 og efter mange store kopper kaffe og en kort flyvetur, landede vi i Warszawa. Med vores program ønskede vi både at få generel viden om landet og om dets kultur - og selvfølgelig om journalistik.

Første stop var hos Den Danske Ambassade, hvor vi fik et spændende og informativt oplæg af en veloplagt ambassadør Ole Egberg Mikkelsen. Der blev stillet masser af spørgsmål, og det var en god måde at starte turen på. Det gav stof til eftertanke hos mange af os, at minoritetsgrupper som kvinder og homoseksuelle for eksempel stadig er ekstremt undertrykte. Religion indtager stadig en stor plads hos det polske folk, hvilket er en del af forklaringen.

Vi fik en rundvisning i Polens parlament, Sejm. Her har man bygget et helt minisamfund med butikker, frisører og restauranter, så de ikke behøver bevæge sig ud i byen. Og i deres version af Folketingssalen hænger der et kors. Den var næppe gået herhjemme.



Desværre kan man ikke se korset her, men derimod Mads, som tager et foto af David.
/Foto: Sofie Mathiassen.

Kølig byvandring

Efteråret er lidt hurtigere om at tage fat i Warszawa, så vi frøs os igennem en byvandring med en lokal guide en aften. Men det var heldigvis super spændende. Det er utroligt, så meget de har fået bygget op, siden byen blev smadret under 2. Verdenskrig.

Og apropos 2. Verdenskrig besøgte vi også Warsaw Uprising 1944 Museum for at lære mere om dengang, Warszawas borgere forsøgte at rejse sig mod nazisterne, og om hvordan livet var i krigstid.

Selvom det ikke er krigstid i dag, kan man godt have lyst til at betegne det, der bliver gjort mod pressen, som en krig. Sidste år underskrev præsidenten en kontroversiel og omstridt ny medielov, som reelt set gav regeringen mulighed for at overtage styringen af de statslige medier. EU-kommissionen svarede med trusler om sanktioner.

Vi mødtes med den polske journalist Dorota Nygren, som arbejder for den polske statsradio. Hun holdt et oplæg for os om, hvordan det er, og vi havde en givtig og interessant snak om, hvor truet den frie presse er i Polen. Og hvor klemmt mediebranchen er.

Vi besøgte også avisen Gazetta Wyborcza, som fortalte os om de udfordringer, de står i som følge af regeringens hetz mod medier, der ikke er enige med dem.

Vi var også oppe i Kultur- og Videnskabspaladset, som var Stalins gave til folket i 1955. Et spændende levn fra Sovjettiden. Og så spiste vi selvfølgelig polsk mad, slentrede rundt, som man skal i en storby, og sørgede for at smage noget af deres vodka, som de drikker som vand.

Alt i alt gav det os et øjenåbnende indblik i, hvordan det egentligt står til i Polen anno 2017 – og så nød vi at vi som praktikantgruppe fik tid til at være sammen og opleve en ny by sammen.

Tusind tak for støtten, Kreds 1.