

## Praktikanterne fra Aller Media på studietur til Lissabon (januar 2018)



Praktikanterne fra Aller Media har tradition for at tage på en årlig studietur. Denne gang var det praktikanter fra BILLED-BLADET, Se og Hør, Ude og Hjemme, Familie Journal, Søndag og Datagraf, der sammen drog afsted mod Lissabon. På billedet ovenfor har vi netop afsluttet vores besøg hos Den danske ambassade.

### **Besøg hos Den danske ambassade i Lissabon**

Vi besøgte Den danske ambassade, der er placeret centralt i Lissabon. Her mødte vi to kommunikationsmedarbejdere, der fortalte om deres arbejde - både i forhold til strategi, kanaler og samarbejde med Udenrigsministeriet. Vi diskuterede særligt brugen af sociale medier, og ambassadens arbejde med at komme igennem til den portugisiske presse. Her kom vi med forskellige forslag til at kunne komme med den gode case til historien.

### **Besøg hos Diário de Notícias**

Da vi selv er praktikanter i et stort mediehus, ønskede vi på vores tur at besøge et lignende foretagende. Det blev til Diário de Notícias, der ud over et dagblad også huser en radiostation og en række magasiner. Her blev vi vist rundt af én af avisens redaktører, som fortalte om arbejdsgangen på mediet. Vi brugte en del af vores besøg på at diskutere den nuværende medievirkelighed. Det er nemlig ikke kun i Danmark, faldende oplagstal er et problem. Dagbladet, vi besøgte, har et meget lille oplag (til trods for, at det er det andet største i Portugal) og koster kun, hvad der svarer til 10 kroner.



## Tur til Sankt Georgs Borg

Hvis der er ét ord, der beskriver Lissabon, er det bakker - bakker i massevis. Vi begav os ud på en længere gåtur, selvfølgelig op ad en bakke, for at besøge Sankt Georgs borg. Borgen blev oprindeligt jævnet med jorden under et stort jordskælv i 1755, men er siden blevet opført igen. Borgen er et unikt indblik i byens historie og har desuden en placering, som giver en fantastisk udsigt. Se bare her.



## Guidet tur i byen

Vi faldt ved et tilfælde over en guidet gåtur i byen, som vi valgte at tage på. Vi blev vist rundt af en entusiastisk guide, der satte os grundigt ind i byens historie og viste os steder i byen, som turister normalt ikke slår vejen forbi. Blandt andet viste og forklarede han os, hvordan forfaldne bygninger gennem mange år har været et problem i byen, og hvordan politikerne er kommet en misbrugsproblematik til livs.

Den tre timer lange gåtur op og ned af Lissabons gader sluttede på den flotteste åbne plads med masser sol og vind i håret.



## Vi sugede den portugisiske kultur til os

Når man tager til Lissabon, skal man selvfølgelig også sørge for at suge så meget af den portugisiske kultur til sig som muligt. Derfor gjorde vi, hvad vi kunne for at tage for os af de portugisiske varer. Vi var for eksempel inde på en lille, lokal restaurant, hvor de modigste af os fik serveret grisefødder!

Lissabon er en by, hvor fisk og skaldyr er i høj kurs. Og med byens bedste anbefaling i ryggen besøgte vi derfor en vaskeægte fiske/skaldyrsrestaurant.

Og her blev vores aftensmadvalg i den grad udfordret. For skal man vælge et kilo hummer eller et kilo krabber? Det var for nogle et stort spørgsmål, og resultatet blev, at vi gik derfra mætte i krabber og rejer (pillet med vore egne fingre), som var taget direkte fra restaurantens egne små akvarier.



## Besøg på Jerónimos-klosteret

Vores tur gik naturligvis også til bydelen Belem, der ud over den verdensberømte kage, også huser et kloster. Klosteret har tidligere været brugt som blandt andet børnehjem, men er i dag åbent for offentligheden.



Tak til Kreds 1 for støtten!